

In dit licht

Er is een vogel die heeft besloten stil
te blijven zitten onder een gebroken

dak maar het kan ook de vrijheid zijn
die daar ineengedoken zit te wachten

op een kans van zich te laten horen.
Moet ze soms een tak laten zien?

Haar ogen zijn kraakhelder, koud
van waar ze niet meer welkom is.

Ze hult zich in stille veren. Schudt
ze op tot een tooi, ruimer dan zichzelf

en luider dan wie twijfelt aan haar
bestaan. Ze zingt: elke vogel omhelst

de lucht waarin zij de vleugels uitslaat;
Elke stem de ander in wie zij klinkt.

Ook als ze uit het zicht raakt, zwermt
de vrijheid. Ze zingt, van voren af aan.

Maria Barnas

HET GROTE RAAM

EEN NIEUW MEESTERWERK
VOOR ALKMAAR